

‘Ik ben nog nooit zo *bijgekomen* op *vakantie*’

Heel spannend, doen wat je eigenlijk nooit durfde. Maar het verrassingselement en de voldoening achteraf beloven dat de stap die je nu wél zet onvergetelijk wordt. Zo ging Caroline Gijssen (40) zeilen. Beetje nerveus in het begin; ontspannen, zelfverzekerd en ‘verslaafd’ na afloop.



Op het achterdek van een luxe houten zeilschip in de haven van Bodrum zit Caroline. Ogenschijnlijk het toonbeeld van ontspanning, maar schijn bedriegt. “Ik ben eigenlijk helemaal geen zeiler,” zegt Caroline met een nerveus lachje. “Ik ben überhaupt geen boten- of watermens.”

Ze vaart een weekje mee tijdens een singlesreis langs de Turkse kust. Nooit eerder durfde ze het zeilen aan, altijd was ze bang dat er iets mis zou gaan op het water. Of dat ze zeeziek zou worden. “Ik ben steevast misselijk op veerboten, dus ik ga het water maar zoveel mogelijk uit de weg.”

Caroline vond het tijd om haar angst onder ogen te komen. Bovendien leek een zeilvakantie haar heel ontspannen en luxe; zoiets wilde ze toch weleens meemaken. Althans, nádat ze zich door Nathalie d’Alessandro van *SWS Sailing* herhaaldelijk liet verzekeren dat het een groot schip zou zijn en ze dus minder last zou hebben van deining.

Beetje lezen, *Zwemmen* en uitgebreid liggen zonnen

Lezen en luieren

Ankerplaats: Bodrum. Na een middagje slenteren langs de vele winkeltjes en terrasjes aan de boulevard is het tijd om in te schepen. De passagiers kletsen honderduit, opgetogen over de komende dagen. Alleen Caroline is een beetje stiller, ze is duidelijk nerveus. De reisziektetabletjes en acupunctuur-armbandjes tegen misselijkheid heeft ze maar vast klaargelegd, zegt ze halfgrappend voor ze haar bed in duikt.

De volgende ochtend is het zover: het schip vertrekt. Het is nagenoeg windstil, dus er moet helaas op de motor worden gevaren. Na wat voorzichtig manoeuvreren in de drukke jachthaven van Bodrum kiest het jacht het ruime sop. Caroline houdt zich goed. Ze zondert zich af en gaat midden op de boot zitten. De kust houdt ze scherp in de peiling. Iedereen zoekt een plekje om lekker te ontspannen of wat te kletsen. Na een tijdje liggen camera's en boeken overal verspreid over de boot. Voor wie het zeilen eens wil proberen is de omgeving van Bodrum ideaal. Het schip blijft dicht bij land, als de wind wat al te hard opsteekt kan men altijd ergens aanleggen. En de grillige kustlijn met de talrijke eilandjes is juist vanaf het water goed te verkennen.

Het jacht vaart een baai in, het water is er zo helder dat de boot lijkt te zweven op een azuurblauwe lucht. Vanaf de reling kun je de vissen zien zwemmen. De vakantiegangers op de boot hebben dit prachtige plekje voor zichzelf. Na een luie lunch aan boord gaat het hele gezelschap zwemmen in zee en vervolgens op het strand zonnen of een stukje te wandelen.

Zachtjes deinen

Terug aan boord steekt de wind op. Caroline kijkt gespannen toe hoe de zeilen worden gehesen. Het zachte gepruttel en getril van de motor valt weg. De kapitein trekt het zeil een paar keer naar zich toe om de wind te vangen. De knopen kraken als de touwen aanspannen. En dan ineens staan de zeilen strak. We zeilen!

Soepel doorklieft het schip het water, zachtjes deinend op de golven. Caroline durft zich langzaam te ontspannen en... te genieten. "Het ging beter toen ik me ontspande en me niet langer bleef afzetten tegen de bewegingen van het schip," zegt ze later. "Het was net alsof ik gewichtloos werd. Wat een bijzondere gevoel om je zo over te geven aan natuurkrachten."

Vipgevoel

Het houten jacht is gebouwd naar voorbeeld van een authentieke Turkse vissersboot, een gület. Maar is veel luxer: het interieur is compleet afgewerkt met mahoniehout en zit strak in de lak. De tweepersoonsslaapkamers zijn stuk voor stuk voorzien van een eigen badkamer, de mastersuite – waar Caroline in slaapt – heeft zelfs twee badkamers.

"Het is net een drijvend boetiekhotel, compleet met staf. Ik

voel me echt een vip," lacht ze. Dit is meer vakantie dan met een touringcar door Turkije trekken, vindt Caroline. "Geen gehaast elke dag om uit te checken, en je hebt altijd alles bij de hand. Je kletst dan eens met die en dan weer met die en er is alle ruimte om je gang te gaan. Bovendien kun je uitgebreid liggen zonnen, dat kan in een bus natuurlijk niet." De nacht wordt doorgebracht in een stil baaitje. 's Ochtends kwetteren de vogels in het struikgewas. Verder hoor je niets. Het is een privilege om hier te zijn – er mag niet gebouwd worden, maar aanleggen met een schip is wel toegestaan. Na zoveel ontspanning is het tijd voor een uitstapje. Vandaag staat Bozalan op het programma, een authentiek maar ook arm bergdorp vlakbij zee waar het gezelschap midden in een bruiloft belandt. In bloemetjesjurken uitgedoste vrouwen roeren in enorme pannen boven open vuur. Ze brengen de vingers naar hun mond, als uitnodiging om te proeven. Gastvrijheid is hier nog een groot goed.

Goeie gok

Terug naar de wereld van miljoenenjachten, waar de gasten worden verwend met een uitgebreid diner. Ze komen niets tekort aan boord; de maaltijden, drankjes en snacks rijgen zich de hele dag door aan. Na één dag weet de crew hoe je je koffie drinkt en of je een voorkeur hebt voor rode of witte wijn. Alles verloopt zo ontspannen dat je je al gauw op je gemak voelt.

Ook Caroline voelt zich inmiddels thuis en loopt vrolijk heen en weer over het schip. Ze heeft nog helemaal geen haast om naar huis te gaan. "Ik ben nog nooit zo bijgekomen op vakantie," zegt ze, zich uitstrekkend op één van de loungebanken. "Wat ben ik blij dat ik me eraan heb gewaagd. Dit was mijn eerste zeilreis, maar het zal zeker niet de laatste zijn."

Ook een keertje zeilen?

SWS Sailing biedt diverse zeilreizen aan: 40+-cruises voor singles, individuele zeilcruises voor stellen, kidscruises voor gezinnen, voordelige *Sail & Sun*-weken, themacruises. Het is ook mogelijk om met de familie of vriendengroep een eigen schip af te huren.

Data: vertrek elke zaterdag tot 29 oktober 2011.

Prijzen: 1-weekse zeilcruises vanaf € 375 p.p. per week, all inclusive verzorging op topniveau voor € 350 p.p. per week. De vlucht van Amsterdam naar Bodrum boekt u vanaf € 300.

Speciaal voor Margriet-lezeressen: bij een boeking krijgt u een bezoek aan een Turks badhuis (hamam) cadeau t.w.v. € 25, inclusief een traditionele zeepmassage.

Meer informatie: Nathalie D'Alessandro, +31 (6) 34 05 39 62, www.swssailing.nl



teksten fotografer: India Korsten/tekstbureau.nl & co