



TEKST: MARCO MULDER'S FOTO'S, SIEBOUD FREEMER

## *De herinnering van...*

Fred en Nellie van der Zwan

# Een geschenk uit de hemel

Al kampeert ze niet vaak, Nellie bewaart er goede herinneringen aan. Zoals die regenachtige dag in Wallonië, tien jaar geleden. "Het bleef maar plenzen. En toen begon het ook nog eens te onweren. Daar zaten we dan, met drie jonge kinderen in een klein tentje. Een luifel om onder te koken hadden we niet. En de camping was zo klein dat

er geen snackbar was. Ik ben de eigenaresse gaan vragen of er een restaurantje in de buurt open was. Helaas. Dus droop ik weer af naar onze tent." Een halfuurtje later hoort Nellie iemand naderen. Ze ritst de tent open. Tot haar verbazing staat daar de eigenaresse van de camping. Met in de ene hand een paraplu en in de andere een pan met dampende patat.

"We hadden helemaal nergens om gevraagd, en dan brengt die mevrouw ons zomaar eten. Ik krijg het er nog warm van als ik denk aan die hartelijkheid! Friet heeft zelden zo goed gesmaakt. Echt een geschenk uit de hemel!" ■

**Wie** Fred (45) & Nellie (41) van der Zwan en v.l.n.r. Tobias, Job, Sophie en Jasper **Waar** Scheveningen (Zuid-Holland) **Wat** Fred elektronisch ontwerper, Nellie praktijkondersteuner huisartsenpraktijk **Campingtip** De L'III, Mulhouse (Fa)